

# Jos Lammers - Beetje groot, beetje klein. Columns uit de kinderwereld

Recensie door Truusje

Uitgegeven bij Brave New Books

*'Omdat het mijn, ongetwijfeld ingekleurde, herinneringen zijn,  
heb ik voor mijn kinderen, hun vriendjes en vriendinnetjes  
en hun moeder gefingeerde namen gebruikt.  
De stukjes bestrijken een periode van ongeveer drie jaar.  
Bij aanvang is Erik zeven, Mirjam vier en Jasper nul jaar oud.'*  
- Jos Lammers

## ***Scheutepeuter betekent dat ik verliefd op je ben, pap***

Zo'n dertig jaar geleden waren de anekdotes in het jonge gezin Lammers een magnifieke bron voor de auteur om er vele schriften mee te vullen. Het besluit om samen met zijn vrouw een winkel aan huis te beginnen, gaf hem de unieke kans om het opgroeien van zijn kinderen van nabij mee te maken. Destijds heeft Lammers ook als verslaggever dienst gedaan en was het noteren van wat hij zag en hoorde bijna een automatische handeling. Het gevolg was dat hij zoveel bij elkaar had verzameld dat hij er columns van ging schrijven die vervolgens werden gepubliceerd in *Libelle* en *De Mannenkrant*.

De geduldig vergaarde stukjes en columns waren een grote inspiratiebron bij het schrijven van de negen kinderboeken die uit zijn pen zijn gevloeid en de herinneringen die bij het teruglezen nog zo vers leken, waren een aanzet om dit boek te schrijven over zijn eigen kinderen, met ontroerende verhaaltjes en grappige voorvalletjes.

Dit verzamelboek met zwaarwichtige en belangrijke kinderbelevissen, grappige kinderlogica, ontroerende kinderliefde en aandoenlijke kinderverdrietjes is een feest van herkenning voor elke ouder en zullen ongetwijfeld ook bij hen herinneringen over hun eigen kinderen naar boven halen. Het laat prachtig zien dat groter groeien een hele klus kan zijn voor een kind.

De cover met de titel *'Wij'* komt van de hand van Erik en kleindochter Lieke van 3 heeft aan de wieg gestaan aan de titel van het boek.

Dit boek is zoals Lammers zelf zegt: Voor iedereen die graag nog eens over zijn schouder kijkt.